

Beste allemaal,

In een nieuwe buurt als De Nieuwe Sluis, al is ook de nieuwbouw begonnen reeds in de vorige eeuw begin jaren 70, dan ben je als bewoners gezien de inrichting van de "nieuwe" wijk wel erg op elkaar aangewezen. Heel veel huizen en weinig groen. Het is een keuze die toen ooit gemaakt is omdat huisvesting het eerste was waar aan werd gedacht gezien het toen heersende tekort aan beschikbare woningen voor de nieuwe generatie. Het betekent wel dat dit van ons vraagt dat we rekening moeten houden met elkaar om te kunnen blijven spreken van een leefbare omgeving. Leefbaar betekent dan geen overlast en dat laatste lijkt ons niet helemaal te lukken.

Gelukkig is het wel een soort overlast die wij met een beetje goede wil en weinig extra inspanning kunnen vermijden. En onze buurt wordt niet alleen gekweld door overlast maar ook door een gebrek aan aandacht voor een verzorgde indruk van de buurt.

Concreet:

-onverzorgde tuinen, kunt u daar echt niets aan doen, gooi er dan grind in, als u niks beters weet.
-u hebt een hond waar u zoveel van houdt, maar dit geeft ook verantwoording, het is toch niet zo moeilijk om uw hond daar te laten poepen wat er voor is ingericht, het hondenuitlaatveld, of neem een schepje mee en ruim het op. U geen last van ons, wij geen last van uw hond.

Jaren geleden is in een goede samenwerking tussen Heidemij, Grondmij, de woningstichting, de gemeente en buurtvereniging De Nieuwe Sluis de buurt weer keurig op de kaart gezet. Laat dat niet voor niets geweest zijn!

Genoemde twee voorbeelden zijn zaken die echt storend zijn. Klagen hierover is eigenlijk een negatieve benadering. Wij willen positief afsluiten. Een vriendelijk woord, een beetje aandacht voor elkaar, het kost allemaal niets, maar kan het leven met elkaar zo simpel veraangenamen. Een vriendelijke groet op de vroege morgen maakt uw hele dag goed!

Met vriendelijke groet,

Buurtvereniging De Nieuwe Sluis